



# Kijk op de Veluwe

1e jaargang april 2012



De Rotary edition 2012

## Boerenleenbank Trefpunt van Cultureel Oldebroek

**OLDEBROEK** - Het gebouw van de Boerenleenbank onvatte een kantoor, links beneden, bemand door twee personen; de kassier Gart Jan van de Brink en een klerk, de latere kassier Albert Mendel.

Boven het kantoor was de woning van de free-lance conciërgé Jacob van der Beeken zijn gezin.

Aan de rechterkant ligt de hoofdingang met de vestibule/wachtkamer voor de klanten. Achter deze vestibule ligt de grote zaal met een podium, de door de brandweer toegestane capaciteit van de zaal was 100 personen.

De grote zaal was de thuisbasis van de verenigingen van het dorp zoals muziekvereniging Concordia, de zangkoren, damclub, schietclub, gymnastiekvereniging, etc. De jaarlijkse uitvoeringen van deze verenigingen, op de winteravonden, trokken honderden mensen.

en Henk van Loo, moesten zelfs meerdere avonden worden gereserveerd. Gemengd koor Sursum Corda onder leiding van Gerrit Jan van Dorp was evenzeer een publiekstrekker. De gymnaastiekvereniging van de oprichter en inspirator Gerrit Knikker beleefde glorieuze jaren rond de hoge

potkachel van de zaal. De stilte avonden waren voor de damclub met de met de plaatselijke grootmeesters, de kappers Gijs en Bertus de Lange. Een hoogtepunt was ook de uitvoering van kinderkoor De Nachtegaaljes onder leiding van kerkorganiste en pianolerares Alie van Putten.

Boven het kantoor en voor

Voor deze uitvoeringen schreef mevrouw Herkert elk jaar een nieuw zangspel. Minder publieke belangstelling was er voor de optredens van een vierpersonen plaatselijke jazzcombinatie, in de twintiger jaren van de vorige eeuw. Hiervoor was Oldebroek nog niet rijp, het werd als zodanig vrij gehouden worden.

Het raampje linksboven in het bankgebouw, met perfect noorderlicht, was het piepkleine atelier van zoon Andries van der Beek. Zijn grote inspirator was kunstschilder en musicus Jos Lussenburg uit Nunspeet.

Deze dirigent van Concordia dronk in de koffiepauzes van de repetities steevast een kop koffie bij het gezin Van der Beek, de beeldende kunst was dan traditiegetrouw onderwerp van gesprek.

In 1949 en 1950 werden in de

zaal twee grote exposities van

beeldende kunst gehouden

met schilderijen van de

schildersvrienden Gerrit Jan



De jaargang uitvoeringen van deze verenigingen, op de winteravonden, trokken honderden mensen.